

Gårdsnytt 3/2010



Enebybergs Gårds Förening

Innehåll

<i>Kalendarium</i>	1
<i>Ordförandens ord</i>	2
<i>Genomförda aktiviteter</i>	3
<i>Mors Dag</i>	3
<i>Midsommar 2010</i>	4
<i>Vandringar i juni</i>	5
<i>Kommande aktiviteter</i>	5
<i>Vandring i kvarteret Talgoxen</i>	5
<i>Resa den 12 september längs gamla färdvägar i Danderyd</i>	6
<i>Bildkollage</i>	7

Kalendarium

Måndagen den 6 september

Vandring med trädgårdsbesök i kvarteret Talgoxen med omnejd.
Samling korsningen Fenixvägen/Bergvägen kl 16

Söndagen den 12 september

Kulturарvsdagen.
Busstur längs Färdvägar i Danderyd. Utställning m.m. på Enebybergs gård
Mer info se sid 6

Måndagen den 13 - fredagen den 24 september

Utställning på biblioteket på Träffpunkt Enebyberg av det bildmaterial som tagits fram
av Danderyds fyra hembygdsföreningar för Kulturарvsdagen

Söndagen den 14 november

Fars Dag med brunch och andra arrangemang

Söndagen den 27 november

Julmarknad i Träffpunkt Enebyberg

Ordförandens ord

Kära gamla, nya och blivande föreningsmedlemmar!

När hösten nu tar sin början kan vi se tillbaka på en rad trevliga arrangemang under försommaren.

Morsdagsbrunchen genomfördes elegant av vår krögare Paul Degen och vår nye styrelseledamot urenebybergaren Bengt Almgren kunde diskutera innehållet i vår omfattande husdokumentation med intresserade besökare.

Under maj genomfördes också en välbesökt vandring kring kvarteret Falken i nordöstra Enebyberg med bland annat visning av en enkom för tillfället till Enebyberg förflyttad antik brandbil. Vandringen avslutades med besök i en trädgård vid Västra Banvägen .

Någon vecka senare var det dags för ännu ett besök i Villa Solborgs vackra rododendronträdgård.

I slutet av maj hade föreningen sin sedvanliga funktionärskväll för alla dem som frivilligt på olika sätt bidrar till och gör det möjligt att genomföra föreningens verksamhet. Kan också Du ställa upp någon gång om året?

Föreningens traditionella midsommarfirande på Enebybergs gård kunde genomföras med rekordpublik, både i antalet deltagare och i antalet barnvagnar.

Att midsommarfirandet överhuvudtaget kunde genomföras kan vi i hög grad tacka kommunens idrottsförvaltnings chef Björn Alkeby för.

Fortfarande på torsdagen före midsommar var trädgårdens gräsmattor i sådant skick att det inte skulle ha gått att vare sig dansa kring majstången eller gå eller sitta på gräsmattorna.

Intill majstången hade årtal av vanskötsel lett till att ett moras av förvuxna gamla fruktträd, sly, meterhöga brännässlor, tistlar, kärs och annat ogräs fått växa in över gräsmattan, vilket lett till att Danderyds folkdanslag som svarar för midsommar dansen inte längre skulle få plats för sitt uppträdande.

Björn, som inte har något ansvar för förvaltningen av Enebybergs gård ställde då upp på midsommaraftonens morgon med medarbetare och maskiner. Tillsammans med ett antal medlemmar i vår förening kunde 100 kvadratmeter moras röjas och 1000 kvadratmeter gräsmatta ges ett sådant skick att den kunde användas på midsommaraftonens eftermiddag.

Stort tack till Björn Alkeby men också till de föreningsmedlemmar som ställde upp på midsommaraftonens morgon!

Många enebybergare som besöker gården har också uppmärksammat att färgen på gårdens fönsterluckor, som målades om för bara ett fåtal år sedan, redan 2008 började släppa i stora flagor.

Ansvar för förvaltningen av Enebybergs gård vilar på kommunens tekniska kontor. Föreningen har upprepade gånger påtalat bristerna. Enligt den förvaltningsansvarige tjänstemannen finns inga planer på att åtgärda dem.

Vi konstaterar tyvärr att ingen av de uppenbart nödvändiga underhållsåtgärder som vidtagits de senaste åren har genomförts på tekniska kontorets eget initiativ. Även kontorets kontroll av de genomförda arbetena synes vara bristfällig.

Höstens program inleds med en vandring kombinerad med trädgårdsbesök, denna gång i närheten av platsen för den frivilliga brandkårens station vid korsningen mellan dåvarande Sturevägen det vill säga nuvarande Österängsvägen och Fenixvägen.

Söndagen den 12 september genomförs årets kulturarvsdag i samarbete med Danderyds andra tre hembygdsföreningar och med vår förening som huvudansvarig. Mer om detta omfattande arrangemang på annan plats i detta nummer av Gårdsnytt.

I november planeras Fars Dag att firas med brunch och andra arrangemang.

Under hösten planeras också program med presentation av bilder ur föreningens omfattande arkiv.

Alla våra arrangemang annonseras på alla föreningsanslagstavlor i Enebyberg och på föreningens hemsida www.enebyberg.com.

Välkomna till höstens verksamhet och program!

Jan Olof Carlsson

Genomförda aktiviteter

Mors Dag

Paul Degen hade som vanligt en mycket lyckad och välbesökt brunch på gården på Mors dag.

Där samlades många familjer traditionsenligt för att njuta av Pauls goda mat vilket gav en god stämning på gården.

Föreningen deltog med husdokumentation och skrifter.

Dokumentationen lockade några som framförallt ville se hur deras hus sett ut tidigare och om det fanns något i dokumentationen som kunde ge tips om hur deras hus skulle kunna återställas till hur det eller någon grannes hus tidigare sett ut.

Midsommar 2010

Det är mycket som ska fungera för att midsommarfirandet på Enebybergs Gård ska bli så lyckat och trivsamt som det alltid brukar vara. Trots flertalet utmaningar blev midsommarfirandet på gården en lika stor succé som vanligt.

Förutom Margareta Westerdahl och hennes familj som varje år sliter hårt och blir midsommarhjältar kan nya problem och ibland därmed nya hjältar uppstå.

Så skedde i år.

Årets nya hjältar blev Björn Alkeby och Sören Johansson.

Tack Björn för att Fritidskontoret tog tag i det som Tekniska kontoret och deras entreprenör inte kunde eller ville.

Det långa gräset på Gårdens gräsmatta blev klippt i midsommarveckan, men var så långt att det låg ett tjockt lager med torrt gräsklipp över hela trädgården.

Det var svårt att gå över gräset och det skulle försvåra dansen.

Folkdansarna hade bett om större utrymme men i stället hade gräsmattan krympt genom att gräsklippningen varje år stannat vid snåret med sly och meterhöga brännässlor, tistlar och kärs som stadigt utökats.

Det brev som vår ordförande Jan Olof skrivit och skickat i god tid den korrekta tjänstevägen hade inte fått effekt eller förståelse.

Nu gällde ACTION.

Därmed blev Jan Olof också midsommarhjälte.

På Fritidskontoret fick han förståelse när han förklarade situationen och till midsommaraftons morgon hade Björn

skickat sin anställde Sören Johansson med full maskinutrustning.

Sören slet och Jan Olof slet.

Föreningsfunktionärer räfsade och till slut hade vi en fin gräsmatta som dessutom blivit större!

Nästa problem var att några av de trogna familjer som lagt sin själ i att klä och resa midsommarstången inte kunde i år och när stången var färdig att resas fanns det inte tillräckligt med starka karlar.

Men pappan i den första familjen som kom en timme före eftermiddagens starttid för att hitta sig en bra plats och hinna äta lunch innan folkdansen började fick bli den avgörande länken och med viss vanda kom stången upp!

Nästa år behöver vi fler frivilliga!

Sedan var allt som vanligt, kanske var det barnvagnsrekord. Här var fullt med folk i alla åldrar, folkdansare, lekar, små grodorna, kaffeköer, grindslantar, picknickkorgar och allt som hör till.

Vi-affären hade sponsrat med glass till förmiddagsarbetarna och tablettaskar och annat godis till tävlingspriser – alla som tävlade vann och blev glada. Tack Vi och Leif Hall.

Och så var sommaren här på riktigt!

Tack alla som ställde upp på olika sätt för att hålla en fin och gemytlig tradition levande på vår Enebybergs Gård.

Anita Andersson

Vandringar i juni

I juni gjorde föreningen dels en vandring i kvarteret Falken och dels två trädgårdsbesök på Villa Solborg hos Gösta Malmengård.

Om kvarteret Falken och dess omgivningarna finns mycket att berätta och bara själva kvarteret rymmer mycket.

Nu bor Kurt Bard i huset och vi kunde beundra hans skinande brandbil. Så stannade vi hos Karin och Curt Strömblad.

Falken ligger innanför Gethagsvägen-Höglidsvägen-Skolvägen-Västra Banvägen.

Även om naturen i vår gav förseningar i trädgården fanns det mycket att bli både imponerade och inspirerade av.

Där finns eller har funnits en lekplats, det som troligen var Enebybergs första livsmedelsaffär, ett storbageri, flera stora trädgårdar där vi besökte den största.

Vi fick fika i trädgården och även titta in i huset som är byggt 1905. Där kunde vi beundra tapeterna målade av dekorationsmålaren Hiertstedt.

Handlare Lindell finns omnämnd 1912 och när livsmedelsaffären upphörde 1959 hade familjen Willgren med anställda drivit den i över tjugo år.

Dekorationsmålare jobbade mest på teatrarna men Strömblads vill så gärna ha reda på om han målade tapeter i fler hus i Enebyberg med omnejd.

Bageriet i hörnet Höglidsvägen-Skolvägen-Västra Banvägen fanns från 1920-talet. Joel Johnsson tog över och drev det till i början av 1960-talet.

Kanske någon av Gårdsnyttets läsare vet något?

Anita Andersson

Kommande aktiviteter

Vandring i kvarteret Talgoxen

Måndagen den 6 september är det dags för vandring i kvarteret Talgoxen.

Samling i hörnet Fenixvägen-Bergvägen klockan 16.00

Vi berättar om kvarteret och dess omgivningarna. Här fanns bland annat Danderyds första brandstation. Trädgårdsbesök.

Anita Andersson

Resa den 12 september längs gamla färdvägar i Danderyd

Söndagen den 12 september genomförs Kulturarvsdagen 2010 i hela Sverige. Temat i år är "Kulturens vägar". Kulturarvsdagen, eller European Heritage Days som den också kallas, är ett årligt återkommande evenemang runt om i Europa. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer.

Årets tema – Kulturens vägar

Kultur- och naturstigar, landsvägar, Eriksgata, Kungsled, farleder, skolvägar, järnvägar, busslinjer, poststigar, kyrkostigar, cykelvägar och omvägar.

I Sverige finns tusentals kända och okända vägar på vilka människor färdats sedan urminnes tider.

Vilken historia kan vägen, stigen eller leden berätta för oss?

Vilka människor har färdats på den, varför och till vilket mål?

De fyra hembygdsföreningarna i Danderyd har ett nära och fruktbart samarbete, och de senaste årens arrangemang inom ramen för den tidigare Kulturhusens Dag har genomförts gemensamt av föreningarna.

Kulturarvsdagen 2010 genomförs på samma sätt gemensamt, denna gång som en resa runt Danderyd med start och slut vid Enebybergs gård.

Under resan berättar varje förening om några "Kulturens vägar" inom Danderyds olika delar.

Delmål under resan längs Danderyds färdvägar

Från Enebybergs gård går färden till Mörby – Klingsta över Danderyds krog - Sätra prästgård och ängar - Skogsviks brygga - Danderydsgården och Nora herrgård till bussterminalen utanför sjukhuset.

Under färden berättar Danderyds Hembygdsförening om bland annat sjötrafiken på Edsviken och om Roslagsbanans historia.

Därefter fortsätter resan till Stocksund där Sällskapet Amorina berättar om broarna över Stocksundet och om hamnen, krogen och värdshuset.

Nästa stopp görs i Djursholm, där Samfundet Djursholms Fortid och Framtid tar oss förbi Roparudden och längs Djurholmstågets Eddavägslinje.

Under färden får vi också höra om färdvägar på vatten innan resan tar oss förbi Svalnäs kyrkväg och längs Danderydsvägen.

Efter Danderydsvägen för oss färden åter till Enebyberg och Enebybergs gård.

Under resan berättas om den gamla postvägen till Roslagen som ledde över Sandbrogärdet, om båtsmanstorpen och om Anneberg innan vi gör en anhalt vid de gamla bussgaragen och verkstäderna.

Där får vi berättat om den första kollektivtrafiken och om hur Stockholms Läns Omnibussaktiebolag (SLO) byggdes upp av Ernst Kihlberg, entreprenören bakom Enebybergs Villastad, och med Enebyberg som utgångspunkt.

Resan slutar vid Enebybergs gård där de fyra hembygdsföreningarna ställer ut bildmaterial med anknytning till resan runt färdvägar i Danderyd.

Utställningen kommer att visas under hösten på biblioteken i de fyra kommundelarna.

Välkommen till en fullmatad resa längs Kulturens färdvägar i Danderyd!

Jan Olof Carlsson

Program för Kulturarvsdagen

Kl 09:45 senast: Samling på Rosenvägen vid Enebybergs gård där bussarna kommer att vara uppställda. Parkera längs Rosenvägens förlängning mot Rösjön!

Kl 10:00 Avfärd med buss för färd runt Danderyd

Kl 12:30 Återkomst till Enebybergs gård
Öl, smörgås och kaffe med bröd serveras

Kl 12:30 – 14 Utställning på Enebybergs gård med bildmaterial med anknytning till kulturarvsdagens tema och resan runt Danderyd från Danderyds fyra hembygdsföreningar.

Pris för bussresan 100 kronor per deltagare. Betalas före avresan vid bussarna.

Kom i god tid så att bussarna kan avgå i rätt tid!

En för dagen särskilt framtagen skrift med material kring resan runt färdvägar i Danderyd kommer att finnas att köpa före avresan.

Obligatorisk anmälan under tiden 6 - 9 september till Anita Andersson
Telefon 0736 79 86 02 eller e-post anita.andersson@mail.ip-only.net

Bildkollage

Detta nummer av Gårdsnytt avlutas på sidan 8 med två stycken bildkollage bestående av fyra bilder vardera. De fyra första bilderna är från vandrigen i kvarteret Falken i juni, och är tagna av Anita Andersson. De fyra sista bilderna är från årets midsommarfirande på Enebybergs Gård, och är tagna av Anita Andersson och Jan Löfgren.

Gårdsnytt och Enebybergs Gårds Förening, EGF

Layout
Tryck

Johanna Haddäng
Stibo Tryck AB

C/o Jan Olof Carlsson
Fenixvägen 5
182 46 Enebyberg

www.enebyberg.com

Plusgiro 114667-9

B FÖRENINGSBREV

